



Kaptein Dyson en zijn DekZwabbers

DE OPPER BOEMAN

...Disclaimer...

Titel: Kaptein Dyson en zijn DekZwabbers

Copyright © 2026 - De opper boeman

Alle rechten voorbehouden.

Dit is een werk van fictie. Namen, personages, bedrijven, plaatsen, evenementen, landinstellingen en incidenten zijn ofwel het product van de verbeelding van de auteur of worden op een fictieve manier gebruikt. Elke gelijkenis met werkelijke personen, levend of dood, of werkelijke gebeurtenissen is puur toeval.

Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een ophaalsysteem, of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, fotokopieerapparaat, opname of anderszins, zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de uitgever.

Cover design formatting en editen door:

B.J Starink geschreven door:

De opper boeman

Inspiratie: Kaptein Dyson zelve en Dek!

Stinkybinkybooks

Theboogeymansclub.com

De inspiratie van dit boek kwam van mijn collega's en hoewel dit boek gebaseerd is op fictie, hebben we bijna alles wel meegemaakt..

Nu heb ik jullie aandacht hé, éh vind ik raar zeggen!

Hoe dan ook Kaptein Dyson is niet iemand die zachtaardig is tegenover zijn dekzwabbers, en heeft menig dekzwabber de ziekte wet ingewerkt zoals mij Zwabber zelf! Rustig aaien heeft Kaptein Dyson namelijk nog nooit van gehoord! Je moet niet aaien als je kan raggen! Je moet niet zachtaardig omgaan met de stenen in de ogen van Kaptein Dyson!

Je moet rauwen en douwen en beuken knallen, vallen opstaan, alle hens aan dek vrouwen en kinderen eerst! Het is straten of verzuipen, en wie niet straat zal nooit een man worden! Kaptein Dyson is hier om van de koorknaapjes mannen te maken en wie niet luisteren wil, krijgt zijn allesverwoestende woede over zich heen! Hij maakt je boos, hij maakt je woedend en al is Kaptein Dyson jonger en lichter dan ik, Kaptein Dyson heeft meer ervaring, en ik heb altijd geloofd dat er onder al die woede een gouden hart zat!

Pagina no. 3

Hoofdstuk 1

Kaptein Dyson de verschrikkelijke man!

Toen ik net over Kaptein Dyson hoorde, werd ik al gewaarschuwd, door de hele piratenbende! Ze noemde Kaptein Dyson verschrikkelijk om mee te werken, ze vonden zijn grote bek zodanig schrikwekkend, dat iedereen in de omgeving werd gewaarschuwd als hij eraan kwam...

Menig mens heeft Kaptein Dyson versleten werd mij verteld, menig dekwabber heeft het gevecht niet overleefd, werd mij verteld..

Pas op voor Kaptein Dyson werd er gezegd en diezelfde woorden pas op hoor ik nu nog dagelijks! Kaptein Dyson is de verschrikking van de zeven zandjes, en de hel voor dekwabbers zoals jij en ik!

Maar ik tilde er niet zwaar aan en stapte elke dag in de piratenbus en elke dag werkte ik me scheel, blauw en groen! En juist daardoor heeft menig dekwabber het opgegeven! Het harde werken is Dyson gewoon, Kaptein Dyson heeft ook zijn leeftijd mee...

Werken tot de dood ons scheidt Zwabber, ik laat jou niet meer gaan!

Dat waren de woorden van Kaptein Dyson, en ik wist waar ik aan toe was, ik zat tot mijn dood aan zijn manier van werken vast!

En zijn manier is misschien niet vol te houden voor de normale dekwabbers onder ons!
Normale dekwabbers kunnen dit tempo niet aan!

Want hij reed de zeven zandjes af in een recordtijd.. Hij zwabberde mij stenen bij, hij knipte zelfs de dekselse stenen en vroeg mij:

Kan jij niet harder!?! Is dit alles wat je hebt?! Pakken Zwabber, pakken of je leven ervanaf hangt anders kielhaal ik jou!

Dus ik deed letterlijk mijn stinkende best om zijn tempo vol te houden. Maar iedere zwabber heeft zijn breekpunt, en ik heb lang naar Kaptein Dyson's pijpen gedanst totdat....
Maar daarover straks meer, zoals gezegd reed hij de zeven zandjes zodanig snel af en zwabberde hij mij stenen bij en knipte hij stenen zonder er 1 te verknippen!

Toen was het mijn beurt om te zwabberen, en ik deed mijn best op zijn topsnelheid, maar tegen de tijd dat ik drie dikformaatjes in de piratenkar had had hij de stenen al op!

Vol verbazing klopte mijn zwabberhart, hoe kon dit!? Dit was onmogelijk! Ik kon iedereen makkelijk bijhouden totdat Kaptein Dyson in mijn zwabberleven kwam!

Harder Zwabber, harder! Nog harder Zwabber, heb jij gezien hoe ik zwabberde!? Ik reed de zeven zandjes af, zwabberde jou bij, en knipte de duivelse stenen!

Dit tempo was mij ongewoon en die dekselse Dyson die lachte erom! Niemand kon hem bijhouden! Zelfs de Goden der zeven zandjes niet! De alom gevreesde Keisodon, wist wel beter dan Dyson dwars te liggen!

In plaats van het spel dat Keisodon normaal speelt met zijn straatpiraten, liet hij Dyson met rust! Dyson was de pure verschrikkeltikkel van de zeven zandjes, en ik begon te snappen waarom!

Pagina no. 7

Hoofdstuk 2

Het noodlot!

De meters vlogen me om de oren, en toen we in de piratenbus zaten keek hij mij aan met een blik die dwars door mij heen keek, en kreeg ik mijn eerste complimentje na twee maanden!

Zo hoort het in mijn ogen ook, een zwabber moet nooit naast zijn schoenen gaan lopen! Een zwabber moet luisteren naar de kaptein vooral als de zwabber geen aanleg heeft om ooit kaptein te worden!

Dyson leek een octopus met 16 armen zo snel vloog hij over het zand!

De weken gingen voorbij en de klussen net zo snel, met Dyson aan het roer vaart de piratenbus door heel Tukkiestan in rap tempo...

Totdat de bus stopte op een grote klus een half uur van huis, de veilige haven was niet meer..

En de klus hebben we bijna af wanneer het noodlot toeslaat..

Dyson zei zo vaak let op je houding, Zwabber let op je houding... Maar het enige waar ik aan denken kan zijn de meters! Er lag in mijn ogen een zwaar betonblok in de weg en ik gooi die van mij af!

Daarna wou ik een steentje van nog niet eens 1 kilo in de kruiwagen gooien en de wraak van Keisodon is geboren!

Ik voelde een KWAAK een kwakende kikker en die zat vast in mijn rug. Ik kon niet meer bukken, kon niet meer rechtop staan, kon niet meer lopen of zwabberen, ik kon even helemaal niets....

We lachte er wel om maar zo vlak voor kerst als dat het was, en zo'n zielige aftocht van zo'n stoere zwabber, gun ik niemand!

Ook ik heb Dyson niet overleefd, maar Dyson heeft mijn geld gebracht, heeft mij als enige gebeld hoe het ging! En toen ik weer terug was na lang weggeweest...

Had hij Dek bij zich, maar al doet hij nog zo stoer voor de hele buitenwereld en is en blijft hij de schrik van de zeven zandjes. Ik zie hem heel anders!

Dek is een hele goede jongen en ik zie mezelf in hem terug, oké sommige dingen ook weer niet! Maar Dek heeft hetzelfde als ik, wij zullen nooit geen kaptein worden!

Maar Dek doet zijn best om Dyson te plezieren en Dek is een rare kwibus maar een goede jongen! En hoe Dyson ons ook test en hoe hij ook tekeer gaat, Dek komt er eerder dan ik!

Alleen dek heeft van die momenten zoals dat hij niet wist hoe hij de piratenbak moest starten... Iedere zwabber weet dat maar Dek snapte het niet..

Dyson zegt drie keer 0 drukken, en drukt drie keer op het licht, zet de piratenbak in de vrij en start hem..

Dan zet hij hem terug in de versnelling en zegt: probeer maar Dek... Dek doet zijn best maar krijgt de piratenbak nog niet aan en Dyson flikt hetzelfde geintje weer...

En dit gaat zo dagenlang door Dyson en ik vielen zowat om van het lachen, maar Dek komt er wel want dingen zoals dit vergeet hij nooit meer, drie keer 0!

De blik van Dek is soms ook zo herkenbaar, dat in de verte turen naar niks! Alsof zijn hele verleden en iedereen voor hem staat, om hem af te keuren..

Pagina no. 11

Hoofdstuk 3

Kaptein Dyson en zijn dekzwabbers!

Op een regenachtige dag ergens ver weg van huis komt Dyson op het idee om Dek te testen, maar het duurt en het duurt en het duurt maar..

En Dyson en ik wij breken de straat uit alsof we in gevecht met zeeduivels zijn, een gevecht wat we bijna niet kunnen winnen, de zeeduivels lijken ons te omsingelen en laten de h klinkers nog vaster zitten..

Maar wij geven niet op en blijven strijden en blijven de zeeduivels confronteren met onze kracht! Allen ik ben op halve kracht zoals zovaak want die duivelse kikker in nooit weggegaan, de wraak van Keisodon is niet uit mijn bottenbrekend lichaam gegaan!

Maar ik geef niet op en ik zal overwinnen van de zeeduivels, en op het moment dat ik helemaal verzwakt ben en die duivelse KWAAK weer voel en ik Keisodon vervloek!

Komt Dek eraan gelopen met diezelfde blik, als hij altijd heeft, en wanneer de zeeduivels hem aanschouwen zijn ze met de noorderzon en de straat tussen hun vinnen vertrokken...

Maar dat zou ik ook doen als ik hun was! Dek blijkt een man van veel kwaliteiten, hij heeft het klusje geklaard en hoe... Hij heeft de 2 zandjes afgereden als een ware kaptein, maar hoe trots hij Dyson ook heeft gemaakt, al snel veranderd dat wanneer hij naast zijn gigantische laarzen gaat lopen!

het één na het ander gaat fout, en ik denk alleen maar AAAAARGH!! Al snel komt het moment dat Dyson zegt je zal nooit geen kaptein worden maar altijd mijn dekwabber blijven!

En hoe groot Dek eerst was, vernedert hem tot op het bot! Maar ook dat helpt hem niet om het goed te doen... Weer niets vragen, weer domweg doen... Iets wat ikzelf ook nog moet leren. En Dyson begint geïrriteerd te raken..

Hij ziet een stuk duivels puin liggen en geeft er zijn hardste trap tegenaan, jammer genoeg sta ik in de weg en klotst hij zo hard tegen mijn scheen dat ik niet alleen een houten rug maar ook een houten poot nodig heb AAAAAARGH..

Toen we in de piratenbus zaten werd mij veel duidelijk, en toch hou ik vertrouwen in Dek!

Dek is anders dan ik, hij heeft de kracht om het
anders te doen! Nu de wil nog!
Maar ik merk aan Dyson dat het niet makkelijk
voor hem is twee lapzwansen onder zijn hoede
die nog niet eens de titel dekwabbers waard zijn!

Ook maak ik veel fouten en waar ik begon als
Zwabber ben ik nu weer Dek, en is Dek
gepromoveerd tot Zwabber want Zwabber begint
onderaan de ladder...

Maar de ladder naar het kraaiennest staat helaas
op het dek..

Hoofdstuk 4

De zeeduivels keren terug!

Een klus heel ver weg, zorgt ervoor dat Zwabber
en ik op onze uiterste best getest worden..
Want de zeeduivels achtervolgen ons overal waar
we gaan, en ze laten ons niet met rust!

Alles gaat fout wat er maar fout kan gaan! Elk
klein ding of groot ding verknoeien we, en hoe
drukker ik mij maak hoe harder die kikker
kwaakt!

KWAAK, KWAAK, KWAAK

Spetterdespieterdespater ik heb zo'n last van de
kwaker! Maar de zeeduivels houden niet op en
alles blijft misgaan!

Dyson staat op de frontlinie, ons te beschermen.
Maar de zeeduivels hebben het op Zwabber en
mij voorzien niet op hem en glibberen hem
voorbij.. Zwabber kijkt zo dom als hij kan van
zich af en de kikker en Keisodon's wraak zorgt
dat ik ook diezelfde blik in mijn ogen heb...

En juist die met domme starende blik kijken we
dwars door de zeeduivels heen waardoor ze in de
zeven zandjes verdwijnen.. Het is zo ver
klingklokjeklingeling en ik ga door mijn
hoeven van de pijn en val om...

Niemand heeft gezegd dat werken met Dyson makkelijk was, en ik hoop dat Zwabber dit nooit meemaakt. Op het moment dat ik bijkom, brengt Dyson mij naar huis. Het liefst wil hij dat ik stop maar dat gaan we niet doen!

Ik heb de titel Zwabber af moeten staan, ik heb de wraak van Keisodon en een stomme kwakende kikker in mijn rug, plus het klingelklokje virus!

Ik stop pas als ik Keisodon heb laten boeten bij de wraak van alle dekzwabbers ter wereld, ik zal met hem praten en hij haalt die dekselse kikker weg!

Ik zeg gewoon tegen hem:

MAAK DIE KIKKER UIT!

En hij gaat luisteren naar mij! Want ik ben nu Dek de enigste, maar ooit word ik weer Zwabber want kaptein gaat hem niet worden!

Ik doe alle mogelijke onderzoeken naar Keisodon terwijl ik thuis zit, want Dyson haalt mij niet meer op! Alle tijd van de wereld om met een god te praten.. Maar Keisodon laat zich niet makkelijk vinden!

En bij elke minuut die ik achter mijn laptop zit,
voel ik die kikker weer kwaken, en hoor ik
Keisodon lachen! Ik zal mijn wraak krijgen, en
mijn gezondheid terug!

Keisodon wordt het vaakst gezien als je het niet
verwacht lees ik. Keisodon kiest jou uit jij niet
hem lees ik. keisodon is een onzichtbare kracht
lees ik.

Ik lees van alles maar ik heb er niks aan, ik wil zo
snel mogelijk weer werken, maar hoe vind je een
ontzichtbare god, waar niets dan mythes over zijn
geschreven?

Pagina no. 19

Hoofdstuk 5

Keisodon!

Ik heb overal gezocht naar Keisodon zonder succes, totdat hij met mij contact opneemt en mijn rug op knappen staat, ik ben buiten naast mijn appartement als ik instort van de pijn...

Ik hoor hem lachen, puur leedvermaak terwijl hij die duivelse kikker laat kwaken. Probeer hem zijn lolletje niet te gunnen! En op het moment dat ik denk nu is het over stopt er een piratenbus met piepende banden naast me en stappen Zwabber en Dyson samen uit.

Het moment dat Keisodon geconfronteerd wordt met Dyson en dyson hem vastpakt en zegt:

Je hebt het vast wel gehoord, maar pas op met mij ik ben er één!

En Zwabber met zijn domme blik Keisodon wegjaagt is ook de kikker weg en kan ik weer vrij bewegen.. Iets wat ik heel lang niet kon!
Dyson zegt tegen mij morgen half 7!

Ik lach en geef hem een hand, hij zet zoveel kracht, dat ik denk dat mijn hand op drie plekken breekt en zeg dankjewel!

Pagina no. 21

**Dyson lacht erom en zegt geen zorgen jullie zijn
en blijven mijn dekzwabbers, alleen vanaf nu
heten jullie anders..**

**Vanaf nu heten jullie kan niets en wil niets, zoek
zelf maar uit wie wie is tot morgen, en op tijd ben
ik ook!**

Het moraal!

Wie weet het moraal van dit verhaal!?

Dit verhaal begon met een kwaadaardige kaptein Dyson maar namate dit boekje vorderde was het nog lang niet zo eng of kwaadaardig hé!?

Kijk mensen hebben al gauw een oordeel klaar Maar dat Dyson mij helpt en alleen het feit dat ik een andere naam heb gekregen al weet ik nog niet welke, dat alleen betekent dat Dyson lang niet zo verkeerd is! Alleen Je hebt dekwabbers en lapswansen dekwanssen, oja en swanswabbers...

Maar dat wij zijn dekwabbers zijn en blijven nadat hij er misschien wel honderd heeft versleten dat betekent dat zijn hart niet van steen is maar van goud! En dat is niet alleen maar met kaptein Dyson zo, je valt al snel buiten de boot als je anders dan de rest bent maar ook jij doet er net zo toe als alle anderen!

Tot de volgende keer maar weer slaap lekker en we zeggen volmondig:

Het einde!

Pagina no. 23

Hier volgen een paar kleurplaten

© topkleurplaat.nl





